

Handreiking Tarot en Relaties

In eerste instantie had ik op TarotStapVoorStap alleen de basisbetekenissen van de achtenzeventig tarotkaarten geplaatst, die ook te vinden zijn in het cursusboek voor de cursus Tarot voor Beginners.

Vanwege de vraag ernaar, heb ik die algemene betekenissen vertaald naar vragen over de liefde en als aanvulling bij de betreffende tarotkaarten op mijn site geplaatst. Dit zijn die aanvullingen.

Deze aanvullingen zijn net zomin compleet als de basisbetekenissen, want het is onmogelijk om alle betekenissen te geven. Dit komt door de rijke symboliek op de tarotkaarten, maar ook de vraag en de specifieke situatie van de vrager en de invloed van de andere kaarten in een tarotlegging. Deze betekenissen geven wel een accurate denkrichting aan.

De Magiër is egocentrisch en dit kan een struikelblok zijn voor een relatie. Je bent misschien erg op jezelf gericht, erg bezig met hoe jezelf overkomt, wat je zelf wilt bereiken en hoe je gezien wilt worden, dat je weinig oog hebt voor de partner waar je relatievraag mee te maken heeft.

De Hogepriesteres heeft te maken met gesloten zijn. Dit kan zijn omdat je zelf niet zo goed weet wat je voelt. Je hebt last van twijfels. Je probeert de dingen van de positieve kant te bekijken en onderdrukt misschien je twijfels. Het kan goed zijn om even stil te zijn en naar binnen te gaan en je af te vragen wat je nu eigenlijk wilt. Wat zit je dwars? Wat voelt niet goed? Ook is het mogelijk dat de Hogepriesteres erop duidt dat je mysterieus overkomt. En dat kan een tijdje spannend zijn, maar op een gegeven moment valt dat effect wel weg.

In positieve zin is de Hogepriesteres een kaart van intuïtie. Vertrouw op je intuïtie.

Een ander aspect van deze tarotkaart is 'eenheid'. Dit is een esoterische betekenis die verwijst naar het feit dat alles energie is en niets van elkaar gescheiden is. Met de juiste omringende kaarten, kan de Hogepriesteres erop duiden dat je een zielsverwant hebt gevonden. Deze betekenis komt niet vaak voor.

De Keizerin duidt op groei en bloei. En net zoals in de natuur moet je dat de tijd geven. Het graan wordt niet sneller rijp als je aan de halmen gaat trekken. Als maar water geven, kan een averechts effect hebben. Dus leun achterover, geniet van het moment en laat de relatie groeien op een natuurlijke manier.

De Keizer wordt gekenmerkt door standvastigheid. Als hij eenmaal beetheeft, dan houdt hij vast. Dit kan verstikkend werken. Hij wil ook zaken concreet maken. Hij weet precies wat hij wil en hoe hij zijn leven in wil richten. Op het gebied van relaties kan hij halsstarrig overkomen omdat hij weet hoe het moet en hoort. Dit kan een struikelblok zijn. Hij is ook

moeilijk in de benen te krijgen, maar wanneer hij eenmaal ergens aan begint, is hij weer moeilijk af te remmen.

Voor relaties kan **De Hogepriester** duiden op de mogelijkheid van een huwelijk (of samenwonen). De relatie krijgt dan duidelijke vorm. Als het niet goed gaat in de relatie, is het advies van De Hogepriester om een vorm van relatiecounseling te zoeken.

De Geliefden is een kaart die kan duiden op een wensbeeld van hoe je de relatie zou willen. Het trekken van deze kaart kan aangeven dat de relatie uit kan groeien tot een langdurige relatie, maar afhankelijk van de andere kaarten in de legging, en vooral in samenhang met kelken 7, is het ook mogelijk dat De Geliefden aangeeft dat je je aan het verliezen bent in dagdromerij en de realiteit uit het oog verloren bent.

De Zegewagen duidt op succes en reizen. Ook in relaties duidt deze kaart erop dat succes mogelijk is. Het kan eventueel duiden op samen op reis gaan. Er is geen betere manier om uit te vinden of je bij elkaar past, dan samen op reis gaan.

Gerechtigheid duidt op oorzaak en gevolg en krijgen wat je toekomt. In leggingen die te maken hebben met relaties, duidt deze kaart meestal op strubbelingen en soms zelf een scheiding, of wanneer het een zakelijke relatie betreft een contractbreuk of zelfs een rechtszaak. Is er nog geen sprake van een relatie dan duidt deze vraag erop dat je krijgt wat je toekomt. Dit kan lastig zijn als je diep van binnen het gevoel hebt geen relatie waardig te zijn. "Ik ben het niet waard" is een veelvoorkomende beperkende overtuiging. Kijk bij [Liefde in Pentakels Vijf](#) voor suggesties hoe je beperkende overtuigingen te lijf kunt gaan.

De Kluizenaar kijkt terug over de afgelegde weg. Hij kijkt naar zijn verleden en trekt daar lering uit. Herhaal je dezelfde zaken als uit het verleden die in het verleden ook niet hebben gewerkt? Of zie je hoe je met de opgedane kennis, nu beter in staat bent om een goede relatie op te bouwen? Heb je gevraagd of een liefdesrelatie met een specifiek persoon in de toekomst mogelijk is, dan kan deze kaart aangeven dat je kunt aflezen aan het contact tot nu toe of dat wel of niet het geval zal zijn.

Het nadeel van de Kluizenaar in relatieleggingen is dat de Kluizenaar vaak duidt op eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in een relatie. Iets anders is belangrijker voor je op dit moment. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld je werk, een sport of je persoonlijke ontwikkeling. De Kluizenaar is ook een beetje een eenling. Hij heeft veel ruimte nodig en is mogelijk niet geïnteresseerd in een conventionele relatie.

Het Rad van Fortuin duidt op een wending van het lot. En is in relatieleggingen meestal gunstig. Het kan vanzelf gaan, maar soms is het nodig om het lot een handje te helpen. Dus wanneer je een relatie zoekt en je komt nergens waar je een mogelijke partner tegen het lijf zou kunnen lopen, dan kan het zaak zijn om er meer op uit te gaan. Online dating is een mogelijkheid, maar ook lid worden van een wandelclub of iets dergelijks dat aansluit bij je interesses.

De Kracht duidt op innerlijke kracht, moed en durf, waarbij liefde een belangrijk aspect is. Sommige dingen houd je vol omdat er liefde is. Bijvoorbeeld het zorgen voor iemand die langdurig ziek is. Vraag je of de relatie met X kans van slagen heeft, dan kan Kracht erop duiden dat die relatie je een hoop gaat kosten en de vraag is dan of je daartoe bereid bent. Heb je al een relatie en loopt die niet lekker en wordt er bijvoorbeeld een scheiding overwogen, dan zegt deze kaart dat de liefde nog wel aanwezig is, en zou je de '[Aloha-techniek](#)' kunnen toepassen om de relatie weer goed te krijgen.

De Gehangene duidt op een situatie waardoor je leven op zijn kop is komen te staan. Dit kan zijn omdat je al een relatie hebt, maar verliefd bent geworden op een ander. In de meeste gevallen is dat een zinloze verliefdheid. Het geeft aan dat je niet tevreden bent in je huidige relatie, wat meestal te maken heeft met niet tevreden zijn over jezelf en dat projecteren op je relatie. Je relatie is dan een spiegel voor je. Er zijn ook positievere interpretaties mogelijk.

Je wordt bijvoorbeeld verliefd op iemand in een ander land (of aan de andere kant van het land) en doorzetten van de relatie betekent dat je van baan en woonplaats moet veranderen. Dit kan je leven op zijn kop zetten. Een gebruikelijke betekenis van deze kaart is ook: bekijk het eens van de andere kant. Dus vanuit het gezichtspunt van de ander. Hij of zij kan vanuit zijn optiek en wereldbeeld ook gelijk hebben.

De Dood duidt op een plotseling einde van een situatie. Hierop volgt een nieuw begin. Het kan dus zijn dat je nog vasthoudt aan een relatie die al voorbij is en daardoor niet in staat bent om een nieuwe relatie aan te gaan. Je blijft misschien hopen dat hij of zij nog bij je terugkomt. Het kan ook zijn dat een scheiding maar duurt en duurt. Het is dan beter om de zaken snel af te ronden en je te richten op een nieuwe, betere toekomst.

Op de kaart **Matigheid** zien we een engel. Een engel kan gezien worden als een boodschapper van God. Je kunt dat ook lezen als een boodschap van het universum of van je Hoger Zelf. Een engel heeft ook allerlei krachten, zoals helende krachten. Het is een kaart die duidt op gelijkmoedigheid en op helende invloeden die door ontspanning mogelijk worden. Het kan helpen om de situatie Reiki te geven of [Dynamind](#) te doen. Wanneer je kijkt naar de Wet van Aantrekking, dan duidt Matigheid erop dat het universum je wens heeft gehoord en dat je nu rustig en in vertrouwen kunt wachten op het afleveren van je bestelling. Het aspect 'vertrouwen' wordt hier benadrukt.

De Duivel duidt op vast zitten aan mensen, aan materiële zaken en aan overtuigingen. Het is vaak het vasthouden aan overtuigingen waardoor de situatie blokkeert. Kijk dus goed waar je aan vast zit en ga dan kijken of je beter af bent als je dat loslaat. Deze kaart kan ook duiden op verslavingen zoals seksverslaving, maar ook alcoholverslaving etc.

In het geval dat de vraag gaat over een bestaande relatie kan De Duivel erop duiden dat je het gevoel hebt dat je aan elkaar vast zit en meer vrijheid wilt om jezelf te ontplooien. Vaak hoor ik mensen zeggen dat hun vrouw of man iets niet goed zal vinden, terwijl ze het helemaal niet gevraagd hebben! Ze gaan er gewoon vanuit. Het is ook mogelijk dat jezelf iets

niet goedkeurt wat de ander wil. En dit zijn soms hele simpele dingen. De ene partner wil een cursus aura lezen gaan doen en de andere partner gaat door het lint. Die stap wordt dus als een bedreiging gezien. Dit is op te lossen door er rustig samen naar te kijken.

De Duivel kan ook op wijzen op de angst om afgewezen te worden. Dit is een veel voorkomende conditie die in onze jeugd is ontstaan en met behulp van bijv. [Dynamind](#) of het [Lefkoe programma](#) is die belemmerende overtuiging veelal wel op te lossen.

De Toren wijst op plotselinge zaken. Meestal ramspoedige en ellendige gebeurtenissen, maar soms ook een plotselinge verliefdheid. Liefde op het eerste gezicht!

Het is ook mogelijk dat deze tarotkaart wijst op iets dat in het verleden gebeurd is op relatiegebied wat uitermate onplezierig was en je verraste. Bijvoorbeeld je partner die zegt dat hij een ander heeft en je hebt het totaal niet zien aankomen. Het kan ook het overlijden van een partner zijn. Dit zijn onplezierige gebeurtenissen die het vinden van een nieuwe relatie kunnen tegenwerken wanneer je moeite hebt om die ramspoedige gebeurtenis een plek te geven en te verwerken. Je zou kunnen overwegen om hiervoor professionele hulp te zoeken.

Wanneer de Toren in de toekomst ligt, dan kan dat duiden op een vervelende situatie met betrekking tot de relatie, maar niet het einde van de relatie. Het is van belang om de andere kaarten goed te bestuderen om te kijken wat voor soort ramspoed je te wachten staat. En dan nog is het veelal niet van tevoren te benoemen. Wanneer het komt, weet dan ook dat je het kunt overwinnen, dat het mogelijk is om je samen door deze onverwachte gebeurtenis heen te slaan.

Voor relaties in een pril stadium is tarotkaart De Toren een teken van verliefdheid, met name wanneer je dit kunt kwalificeren als 'liefde op het eerste gezicht'. Die verliefdheid kan uitgroeien tot meer, maar dat hoeft niet.

De Ster is een kaart die een naakte vrouw laat zien met allemaal jonge plantjes om zich heen. Dit duidt op de kwetsbaarheid van jezelf en van een prille relatie. Er is tijd voor nodig om een stevige relatie op te bouwen. Het laten zien van je kwetsbaarheid is niet verkeerd. Je bent wie je bent en je gevoelens onderdrukken of overschreeuwen met overdreven en onechte vrolijkheid werkt niet voor de lange duur.

De Ster duidt er ook op dat jij de belangrijkste persoon bent in je leven. Niemand anders kan belangrijker zijn dan jij. Dus je eerste zorg betreft jezelf! Wanneer je je constant wegcijfert voor die ander, komt dat de relatie ook niet ten goede. Het is ook mogelijk dat je koste wat kost een relatie wilt, maakt niet uit met wie, omdat je verslaafd bent aan het 'ster-gevoel', het gevoel op handen gedragen worden. Hieraan ligt vaak de beperkende overtuiging 'ik ben niet goed genoeg' ten grondslag. Je bent wel goed genoeg, je bent meer dan voldoende, je bent een Ster!

De Maan duidt op diepe gevoelens, of gevoelens die diep zitten en waar je niet goed bij kunt. Het kan ook zijn dat je even tijd nodig hebt om tot rust te komen, om naar binnen te gaan, om uit te vinden wat je wilt en wat je voelt. In die zin heeft De Maan raakvlakken met de Hogepriesteres.

De Maan kan er ook op duiden dat je diepe angsten hebt op het gebied van relaties waardoor je of relaties niet goed kunt aangaan en relaties saboteert. Als dit zo is zou een familieopstelling, regressietherapie of psychologische hulp je kunnen helpen om te kijken waarom dat zo is en om het probleem op te lossen.

De Maan duidt ook op illusies. Vaak wordt deze kaart getrokken als je in je hoofd een hele relatie hebt opgebouwd met die leuke collega bijvoorbeeld. Maar die heeft al een partner. Of jij hebt al een partner. Die relatie in je hoofd is een illusie en het is van belang om dat weer los te laten, om die dagdromerij niet door te zetten, want het gaat je niets brengen. Het is constructiever om te gaan kijken wat je kunt doen om je eigen relatie nieuw leven in te blazen of (als je zelf geen relatie hebt) een relatie te zoeken met iemand die nog niet gebonden is.

De Zon duidt op de ongedwongen blijheid zoals van een kind. Je voelt je gelieft, vrij en toch beschermd. Je weet dat je partner er altijd voor je is en je niet in een keurslijf wil dwingen, maar van je houdt zoals je bent. Voor relaties is dit een uitermate positieve kaart.

Het Oordeel wijst op oordelen op allerlei mogelijke manieren. Het kan zijn dat de kaart duidt op het vissen naar complimentjes omdat je je onzeker voelt. Het kan handiger zijn om te zeggen dat je je onzeker voelt en dan te gaan werken aan die onzekerheid, dan van je partner te verwachten dat hij je constant bevestigt of steeds weer verzekert dat hij van je houdt.

Het Oordeel kan ook duiden op het negatief beïnvloeden van een relatie door steeds te zoeken naar wat niet goed is en dat breed uit te meten. Wanneer dit het geval is kan het helpen om de [Aloha-techniek](#) toe te passen.

De Wereld toont een figuur die in zijn eigen wereld leeft. Voor relaties is dit een kaart die niet altijd even positief is. Het kan erop wijzen dat je een partner zoekt om je bestaansrecht te bevestigen.

De Dwaas kan erop duiden dat je tot over je oren verliefd bent. Mensen in je omgeving, of je partner, vinden dat je je dwaas gedraagt. Misschien word je puberaal gedrag verweten. Het kan ook duiden op 'blijf jezelf', doe je niet anders voor dan je bent. Mocht je je afvragen of de relatie wel de ware voor je is, dan kan tarotkaart De Dwaas een bemoedigend teken zijn.

Pentakels Aas duidt op iets nieuws beginnen waarvoor je wel een eerste stap moet zetten. Het concreet maken van iets. Zoek je een relatie dan is het zaak om ook actief te gaan zoeken. Je moet ervoor de deur uit, of online gaan daten. In je veilig omgeving zul je niet

vinden wie je zoekt. Heb je al een relatie dan kan het zijn dat je concrete afspraken wilt of een volgende stap wilt zetten in de relatie. Heb je iemand op het oog, stap eropaf! Mogelijk word je afgewezen, maar dan weet je dat maar, en kun je weer verder.

Pentakels Twee duidt op het in balans houden van allerlei zaken. Zaken die te maken hebben met de tarotkleur Pentakels. Dit zijn veelal aardse, alledaagse, concrete zaken. Moeilijke financiële omstandigheden of gebrek aan tijd voor elkaar kunnen een relatie onder druk zetten.

Meer algemeen kan Pentakels Twee erop duiden dat een relatie niet alleen maar feesten is. Er zullen fijne periodes zijn en minder fijne periodes en een relatie onderhouden vraagt inzet en leren van en over elkaar.

Pentakels Drie duidt op samenwerking en op laten zien wat je kunt. Voor een relatie kan dit betekenen dat je samen aan de relatie werkt. Het kan ook zijn dat je allebei verschrikkelijk hard bezig bent om je positieve kanten te benoemen. Ik kan dit, en ik heb dat gedaan en ik ben zo ontzettend goed. Dat kan vervelend zijn en averechts werken.

Pentakels Vier duidt voor relaties er meestal op dat je in jezelf gekeerd bent en de relatie de rug hebt toegekeerd. Je zit ergens in vast of je houdt vast aan je wrok of boosheid, waardoor de liefde niet vrij kan stromen.

Pentakels Vijf laat twee, armoedig geklede mensen zien, waarvan de éne melaats is. Ze trekken samen op. In relaties duidt deze kaart vaak op elkaar steunen in moeilijke tijden.

Voor bestaande relaties is dit een goed teken, omdat het erop duidt dat je op elkaar kunt rekenen.

Voor nog niet bestaande relaties kan de kaart ook positief zijn. Echter, het is wel belangrijk om goed naar de andere kaarten te kijken om de juiste interpretatie te kunnen geven. Er zijn namelijk, naast positieve interpretatiemogelijkheden, nogal veel negatieve interpretaties mogelijk:

- Dat je denkt verliefd te zijn omdat jullie iets gemeenschappelijks hebben. Bijvoorbeeld allebei net een scheiding achter de rug.
- Dat je denkt dat je die ander kunt veranderen, bijvoorbeeld van zijn/haar verslaving afhelfen.
- Hij/zij is een notoire vreemdganger, maar met jou gaat hij/zij monogaam zijn. De kans daarop is niet groot.
- Of dat je wel weet dat deze persoon niet de juiste voor je is, maar denkt dat je geen betere partner waardig bent. Ook dat gaat meestal niet werken. In dit geval kun je beter eerst gaan werken aan de beperkende overtuiging "Ik ben het niet waard". Je kunt dit doen met de [Lefkoe-methode](#) of met [Dynamind](#) en kijk beslist ook even naar de video "[I'm enough.](#)"

Pentakels Zes duidt in het algemeen op iets geven en er iets voor terug willen krijgen. Je zoekt een gelijkwaardige relatie, maar eigenlijk ben je constant bezig om die ander te overtroeven. Wanneer deze kaart ligt op de inbreng van de partner, dan voelt die ander zich superieur en dat geeft een scheve verhouding. Een andere mogelijkheid is dat jij je inferieur voelt door negatieve overtuigingen over jezelf. Kijk dan even bij Pentakels Vijf voor tips hoe je die kunt aanpakken.

Pentakels Zeven is een kaart die aangeeft dat er veel bereikt is, maar je had er meer van verwacht. Voor relaties kan dit betekenen dat je een onrealistisch beeld hebt van relaties en van je partner en meer verlangt dan iemand kan geven. [De Aloha-techniek](#) kan je helpen om de relatie te verbeteren.

Pentakels Acht duidt er meestal op dat alles volgens een vast patroon verloopt. De relatie is comfortabel maar voorspelbaar. Dit is positief, behalve wanneer je het gevoel hebt dat je meer spanning en sensatie wilt.

Pentakels Negen duidt in het algemeen op iemand die zijn talenten goed ontwikkeld heeft, het financieel goed heeft en tijd heeft om zich bezig te houden met leuke hobby's. Vaak is deze persoon ook iemand met belangstelling voor natuur en sport en houdt hij ervan om in de buitenlucht te zijn. Wanneer deze kaart naar jezelf verwijst en je hebt nog geen relatie, dan duidt deze kaart erop dat je eventueel eerdere mislukte relaties hebt verwerkt, dat je prima alleen kunt zijn, en dat je weer toe bent aan een nieuwe relatie, maar niet echt hard op zoekt bent. Voor bestaande relaties kan dit erop duiden dat jullie comfortabel zijn in de relatie en elkaar de ruimte geven. Dit kan negatief worden ervaren. Kijk daarom goed naar de andere tarotkaarten in de legging.

Pentakels Tien duidt erop dat het gezin het belangrijkste voor je is. Je partner is daar een onderdeel van, maar niet de belangrijkste persoon voor je. Het is ook mogelijk dat liefde voor de partner niet zo belangrijk voor je is. Wat belangrijker is, is dat die persoon je een rijk gevoel of aanzien geeft. Daarnaast zijn kinderen en kleinkinderen erg belangrijk. Positief gezien kan Pentakels Tien erop wijzen dat je samen gelukkig bent en dat die uitstraalt naar je omgeving.

Pentakels Schildknaap duidt op iemand met veel belangstelling voor van alles. Als je nog geen relatie hebt, kan deze kaart erop duiden dat je je nog niet wilt binden. Dit geldt ook voor zakelijke relaties.

Pentakels Ridder duidt op een degelijke en geduldige persoon die een goed fundament wil bouwen voordat hij aan het eigenlijke bouwwerk gaat beginnen. Hij kan saai en langzaam overkomen. Dus voor spanning en sensatiezoekers is een Pentakels Ridder niet geschikt. Aan de andere kant, kun je je afvragen waarom spanning en sensatie uit je relatie moet komen. Zou het niet rustgevend zijn om een prettige thuisbasis te hebben om op terug te vallen terwijl je in je carrière of sport je hang naar spanning en sensatie uitleeft?

Zoek je nog een relatie dan kan deze kaart erop duiden dat je niet over een nacht ijs gaat. Je wilt een degelijke relatie en bent bereid je daarvoor in te zetten. Voor bestaande relaties kan het zijn dat je een degelijk fundament belangrijk is voor het slagen van de relatie. Deze kaart kan er ook op wijzen dat je dat al hebt en dat de relatie dus grote kans van slagen heeft.

Pentakels Koningin is een dame die veel waarde hecht aan haar gezin en haar huis. Ze koestert en bemoedert liefdevol haar gezin. Ze is netjes van aard en houdt van goede, degelijke, mooie spullen om zich heen. Aanzien is ook belangrijk voor haar. Ze kan veel door de vingers zien, zolang het haar status maar niet aantast. Wanneer een man deze kaart trekt dan gelden bovengenoemde eigenschappen voor hem.

Pentakels Koning is een man wie het financieel voor de wind gaat. Vaak iemand met een eigen bedrijf of iemand die werkt in de verkoop. Hij is een Bourgondisch type en houdt van het 'goede leven'. Hij is vriendelijk en je kunt met hem lachen. Hij weet echter precies hoever hij wil gaan, wat hij wel wil en wat hij niet wil, wat hij nog wel pikt en wat niet meer. Voor veel mensen duidt het trekken van deze kaart erop dat het belangrijk is om je grenzen aan te geven. In werksituaties kan deze kaart erop duiden dat je onderbetaald bent en daar eigenlijk niet mee kunt leven. Dit kan ten koste gaan van je arbeidsvreugde omdat dit gevoel zich wel een tijd laat onderdrukken, maar op een gegeven moment toch gehonoreerd wil worden.

Staven Aas duidt op een nieuwe ontmoeting, op nieuwe energie. Voor mensen die nog geen relatie hebben kan het duiden op een ontmoeting. Voor bestaande relaties kan deze kaart erop duiden dat het een prille relatie is met veel passie. Wanneer het gaat om een relatie waar het vuur al getemperd is, dan kan deze kaart erop duiden dat actie nodig is om de relatie 'nieuw leven' in te blazen. Een andere mogelijkheid is dat de relatie vooral een 'werkrelatie' is. Je zou misschien geen relatie hebben met de persoon in kwestie als het niet moest vanwege het werk of andere dwingende redenen.

Staven Twee duidt erop dat je wel weet wat je wilt, maar niet goed weet hoe je dat kunt bereiken. Vaak heeft deze kaart niet te maken met een relatie, maar is deze algemener. Je hebt het gevoel dat je iets zoekt, je wilt je vleugels uit slaan maar je denkt niet goed te weten waar je heen wilt. Deze kaart is een aanwijzing dat je dat wel weet, maar dat je niet weet hoe je moet beginnen om te bereiken wat je wilt. Je kunt een coach zoeken om dit te bekijken of een '[wat-te-doen-legging](#)' proberen.

Staven Drie duidt op afwachten en wachten op meer gegevens. Wat betreft relaties duidt deze kaart op de kat uit de boom kijken. Soms is afwachten het beste advies, maar soms is actie geboden. Kijk naar de omliggende tarotkaarten om te bepalen welk advies hier gegeven wordt.

Staven Vier duidt op een oogstfeest of op een plan dat klaar is om uitgevoerd te worden. Voor bestaande relaties kan dit duiden op het vieren van jubilea. Voor mensen die nog een relatie zoeken, kan deze kaart erop wijzen dat je misschien een plan van aanpak nodig hebt.

Staven Vijf duidt op strijd. Meestal woordenstrijd. Dit kan zijn met je partner, maar ook met jezelf. In ons hoofd voeren we vaak heftige woordenwisselingen met 'die ander' of met jezelf. Wanneer je onvrede voelt met je partner, kun je dit misschien beter bespreekbaar maken en wanneer je heftig twijfelt dan geldt bij Staven Vijf meestal: Bij twijfel niet doen.

Staven Zes duidt op een overwinning. Met betrekking tot relatievragen kan Staven Zes erop duiden dat je het versieren (de overwinning) leuker vindt dan een vaste relatie. Met betrekking tot zakelijke relaties is het mogelijk succes te hebben, maar het hangt af van de verhoudingen. Wie van jullie twee eist de leiderschapsrol op en als dat de partner is, kun je daar dan mee leven?

Wanneer je een verkoper zoekt, kan Staven Zes erop duiden dat je een prima keuze maakt.

Staven Zeven duidt op jezelf en anderen proberen te overtuigen dat jouw keuze de juiste is. Je probeert misschien je twijfels te overschreeuwen. Kijk hier goed naar. Luister ook naar anderen, want misschien hebben ze waardevol advies voor je.

Staven Acht duidt erop dat alles vanzelf gaat. Meestal heb je op het moment dat je de kaarten trekt geen idee hoe alles 'vanzelf goed kan komen', maar meestal is dat toch het geval. Deze kaart kan ook wijzen op snelheid. Het is mogelijk dat ontwikkelingen zich in sneltrein vaart zullen afspelen.

Staven Negen duidt op vasthouden. Soms tegen beter weten in. Beoordeel voor jezelf of deze verbeterde houding nodig en nuttig is. Door jezelf te ontspannen kan een gespannen situatie ook ontspannen. Je kunt hiervoor de Aura-ontspanningsoefening gebruiken zoals beschreven bij [tarotkaart Water Twee](#) in het cursusboek Osho Zen Tarot.

Staven Tien duidt erop dat je er bijna bent, maar de laatste loodjes wegen zwaar. Het kan zelfs zo zijn dat je denkt dat je het niet gaat halen. Gewoon doorzetten dus. Dit kan vooral van toepassing zijn als je op zoek bent naar een relatie.

Heb je al een relatie dan kan deze aanvoelen als een last. In dat geval kan de [Aloha-techniek](#) uitkomst bieden.

Staven Schildknaap is een persoon die heel veel praat en heel veel te vertellen heeft. Deze kaart kan ook duiden op boodschappen. Het is mogelijk dat het universum je boodschappen geeft en dat je ze niet ziet of wilt zien. Het voorbeeld dat bij mij op komt is iemand die wilde verhuizen naar een andere stad en op weg naar de makelaar in hondenpoep trapt daarbij ook nog struikelde en op zijn neus viel. Deze persoon sloeg daar echter geen acht op en een jarenlange strijd met de makelaar was het gevolg.

Staven Ridder duidt op iemand die vol passie, warmte, hartstocht bezig is zijn dromen te realiseren. Dit kan wijzen op een onstuimige relatie. Wanneer je de kaart trekt op een positie die met jezelf te maken heeft en niet met de partner, dan kan deze kaart je vragen om te kijken naar wat je wilt. Wat zegt je hart? Soms wordt deze kaart getrokken door mensen die

wel een relatie willen, maar toch vooral bezig zijn met het ontwikkelen van hun eigen bedrijf of iets anders en dus helemaal geen tijd willen besteden aan een relatie.

Staven Koningin duidt op een warme persoonlijkheid die vooral gericht is op haar werk. Met de Staven Koningin wordt meestal een typische workaholic aangeduid. Andere eigenschappen die door deze kaart worden weergegeven zijn optimisme, warmte, leiderschapskwaliteiten, maar ook eigenzinnigheid of eigenwijsheid. Als partner is de Staven Koningin warm en gepassioneerd, maar zij heeft wel ruimte nodig voor zichzelf, zal haar werk vaak op de eerste plaats zetten. Zij houdt van een actief leven met veel dingen doen, zien en beleven. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik, als iemand met veel Staven Koningin eigenschappen, de gedachte dat relaties altijd voorrang moeten hebben niet begrijp. Als er iets is, dan hebben relaties voorrang. Maar verder denk ik vaak: zoek zelf een hobby.

Staven Koning duidt op iemand die duidelijke doelen heeft voor zichzelf en daar ook aan werkt, maar er niet constant over praat. Hij heeft altijd ruimte om te luisteren naar de verhalen van anderen en geeft goede adviezen, vooral op het zakelijke vlak. Hij heeft ook een goed gevoel voor humor. Als partner is hij enthousiast en warm. Wat je niet direct zou verwachten, maar hij is een beetje teruggetrokken. Maar als je zijn aandacht vraagt, zal hij er voor je zijn.

Kelken Aas duidt op een geboorte en nieuwe gevoelens. Dit kan wijzen op de wens voor een liefdesrelatie maar ook op verliefdheid. Of de relatie gaat slagen wordt niet door deze kaart aangegeven, daarvoor is het zaak naar de andere kaarten in de legging te kijken.

Kelken Twee duidt op een liefdevolle relatie waarin een conflict is ontstaan. Het kan een klein conflict zijn wat eenvoudig op te lossen is of een groot conflict waarvoor het moeilijker is om de oplossing te zien. Het is belangrijk om je te realiseren dat de positieve gevoelens nog steeds aanwezig zijn en dat het conflict op te lossen is, eventueel met counseling of mediation. Ook in werkrelaties wordt Kelken Twee vaak getrokken wanneer de eerder aanwezige goede sfeer door een conflict wordt verstoord. Dit probleem is dus oplosbaar, maar er is waarschijnlijk wel hulp van buitenaf voor nodig.

Kelken Drie duidt op feestvieren, op uitgaan, op gezelligheid met vrienden en familie. Het is een kaart die als advies geeft om in het hier en nu te leven en vertier op te zoeken, om iets leuks te gaan doen. Wanneer mensen vragen wat ze kunnen verwachten in de liefde en daarmee bedoelen dat ze op zoek zijn naar een relatie, dan duidt deze kaart er meestal op dat ze niet zo 'dwingend' op zoek moeten zijn, maar er beter aan doen om te genieten van het gezelschap van vrienden en familie. Wanneer iemand al een relatie heeft en vraagt hoe deze zich verder zal ontwikkelen, dan zegt deze kaart om ongedwongen te genieten van de relatie in het hier en nu en je niet te veel bezig te houden met 'morgen'.

Kelken Vier laat een man zien die naar binnen gekeerd is. Het is mogelijk dat hij aan het mediteren is of dat hij ontevreden is met zijn lot en daar zo in opgaat dat hij de kansen op zijn pad niet ziet. Wanneer dit laatste het geval is, dan is het advies om eens wat meer om je

heen te kijken en je te richten op je medemens in plaats van te blijven hangen in wat jou allemaal is overkomen.

Kelken Vijf laat een persoon zien, gekleed in zwarte mantel, die het hoofd laat hangen. De omgevallen bekers duiden erop dat er iets gebeurd is dat moeilijk te verwerken is. Veel is verloren gegaan. Misschien heb je een kans laten lopen en heb je daar nu spijt van. Het heeft echter geen zin om hierin te blijven hangen. De rechtopstaande kelken geven aan dat er nieuwe kansen op je pad zullen komen. Mogelijk kan professionele hulp je helpen om je verleden te verwerken.

Kelken Zes duidt op geven zonder er iets voor terug te verlangen. Deze kaart kan duiden op een perfecte relatie waarbij beide partners elkaar op handen dragen. Maar veel hangt af van de overige tarotkaarten in de tarotlegging.

Kelken Zeven duidt op dromen en illusies en ook op het niet kunnen kiezen tussen de vele mogelijkheden. Voor relatievragen waarbij je verliefd bent en je weet niet of die ander ook in jou geïnteresseerd is, duidt deze kaart er meestal op dat dat niet het geval is. Je zit gevangen in dagdromen en ziet daardoor niet wat wel mogelijk is.

Ben je verliefd op iemand en wil je weten of je kans maakt, dan kun je daar [Cupido's tarotlegging](#) op doen.

Kelken Acht duidt op een andere richting inslaan. Dit kan aangeven dat je in het verleden zelf een relatie hebt afgebroken. Schuldgevoelens kunnen je tegenhouden om weer open te staan voor een relatie. Deze kaart kan ook aangeven dat je niet actief opzoek bent naar een relatie maar eerder naar een andere manier van leven met als doel persoonlijke voldoening. Kelken Acht is een soort 'het roer moet om' kaart.

Bij vragen over relaties is het mogelijk dat betrokkene zijn of haar partner als vanzelfsprekend beschouwt, de tijd van hofmakerij is voorbij. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het kan wel. Het is belangrijk om naar de andere tarotkaarten in de legging te kijken om te kunnen beoordelen of hier sprake is van 'blijheid' of van 'arrogantie'.

Heeft betrokkene geen partner dan is dit een uitstekende kaart om te trekken omdat het aangeeft dat betrokkene goed alleen kan zijn en eerdere relaties heeft verwerkt en nu toe is aan een nieuwe relatie. Het getal negen duidt immers op afronding. Betrokkene is eraan toe om het vrijgezellenbestaan achter zich te laten en een relatie te beginnen.

Kelken Tien duidt op huisje, boompje, beestje en het gelukkige gezin. Wanneer deze tarotkaart getrokken wordt op relatievragen, duidt deze kaart er vaak op dat een gelukkig gezin de wens van de vraagsteller is. In uitkomstposities kan deze kaart wijzen op het bereiken van dat doel.

Kelken Schildknaap duidt op iemand die verwonderd is over wat er allemaal met hem en om hem heen gebeurt. Deze kaart duidt vaak op nieuwe gevoelens, waar je niet goed raad mee

weet. Deze kaart kan dus heel goed duiden op ontluikende liefde voor iemand. En kan ook verwijzen naar het verliefd worden op bijvoorbeeld een collega, wanneer je al een partner hebt.

Kelken Ridder duidt vaak op iemand die zich niet gehoord of begrepen voelt. Hij heeft vaak het gevoel dat hij tegen een muur van onbegrip oploopt. Hij wil graag liefde geven, maar het wil niet zo lukken omdat hij niet goed weet hoe je liefde geeft en zich terughoudend opstelt omdat hij bang is zijn neus te stoten en afgewezen te worden. In positieve zin duidt de Kelken Ridder op iemand die veel te bieden heeft.

Kelken Koningin is een gevoelige dame. In sommige gevallen zou je kunnen denken dat ze niet helemaal van deze wereld is en je afvragen in welk sprookjesbos ze woont. Maar deze kaart kan ook duiden op iemand die intuïtief begaafd is en bijvoorbeeld heel goed is in alles wat met het energetische niveau te maken heeft. Trek je deze kaart op een relatievraag, dan is het heel belangrijk om te kijken naar de positie en de andere kaarten om de betekenis te bepalen. Het is mogelijk dat deze tarotkaart duidt op nutteloos dagdromen, zoals ook het geval kan zijn bij Kelken Zeven. Maar het kan ook zijn dat deze kaart de 'andere dame' vertegenwoordigt. En deze kaart kan erop duiden dat je een romantische relatie zoekt, dat je daar klaar voor bent.

Eén van de meest voorkomende vragen aan de tarot is hoe een relatie zich gaat ontwikkelen. Met deze kaart is het mogelijk dat de tarot zegt: Luister naar je gevoel. Zegt je gevoel dat dit de relatie van je dromen is, of weet je eigenlijk ook wel dat dit geen geschikte partner voor je is? Veeg je alle waarschuwingssignalen onder het tapijt?

Kelken Koning duidt meestal op het onderdrukken van je gevoelens. Het kan zijn dat je angstig bent voor heftige emoties of zaken niet wilt voelen. In positieve zin kan Kelken Koning ook duiden op het verwerkt hebben van een emotionele gebeurtenis, bijvoorbeeld een scheiding, en dat je open en vrij een nieuwe relatie kunt aangaan.

In veel relatieleggingen duidt deze kaart op 'de man van je dromen', maar of hij dat in werkelijkheid ook is, moet uit de andere kaarten blijken.

Zwaarden Aas duidt op een nieuw inzicht en/of op knopen doorhakken. Voor relaties kan deze kaart aangeven dat het belangrijk is om een knoop door te hakken. Dit hoeft niet te duiden op de beslissing tussen wel of niet doorgaan met de relatie. Het kan een beslissing zijn over hoe je verder wilt of de beslissing zijn om bepaalde grenzen te stellen, of om een andere houding aan te nemen. Bijvoorbeeld om twee weken, alle negativiteit te mijden. Hierdoor kan de sfeer enorm verbeteren en ontstaat er weer rust in de relatie.

Zwaarden Twee duidt op twijfel. Je durft niet te kiezen. Je kunt dan kijken of het niet durven kiezen te maken heeft met iets dat in het verleden is gebeurd. Zo ja, dan heb je te maken met angst en dat is geen goede raadgever. Breng je zelf in het hier en nu, door je

bijvoorbeeld even op je ademhaling te richten en kijk dan wat je zou kiezen vanuit het huidige moment of doe de keuze-visualisatie die staat bij de uitleg van Zwaarden Twee.

Zwaarden Drie is meestal een waarschuwing dat iets je niet gaat brengen wat je hoopt. Deze kaart duidt op pijn en verdriet. Wanneer je al een relatie hebt, dan kan deze kaart aangeven dat het goed is om je te realiseren dat iedere relatie 'pijn' met zich meebrengt. Je kunt je richten op de pijn, maar je kunt ook je gedachten op positieve zaken richten. Er zijn altijd ups en downs en in geen enkele relatie is het altijd koek en ei.

Zwaarden Vier is een kaart van zaken op een rijtje zetten. Neem even een rustpauze om dingen goed te overwegen en te kijken waar je vandaan komt, wat ging goed en wat ging minder goed en bepaal vervolgens waar je heen wilt. Zwaarden Vier duidt vaak op de noodzaak om te rusten zodat je lichamelijk en geestelijk kunt herstellen. Professionele hulp inschakelen kan helpen bij dat proces. Bij relatievragen duidt deze kaart vaak op herstellen van een eerdere relatie. Je hebt gewoon tijd nodig om dat te verwerken. Gun jezelf die tijd.

Een ander aspect dat ik ook wel eens zie bij relatievragen, is dat iemand eigenlijk niet weet wat hij of zij wil van een relatie, geen beeld heeft van zijn of haar ideale partner. Het kan goed zijn om daar eens over na te denken. Ook voor werk en werkrelaties kan het nuttig zijn om je beelden daarover te onderzoeken. De Wet van Manifestatie stelt immers dat onze manifestaties het resultaat zijn van onze beelden. Als je beelden wazig en onduidelijk zijn, zullen je manifestaties dat ook zijn. Als je beeld negatief is, manifesteer je dat negatieve beeld. Als je twijfelt tussen twee verschillende zaken, dan gebeurt er niet veel op het vlak van manifestatie. Dus af en toe een beetje introspectie, kan echt geen kwaad.

Zwaarden Vijf is een tarotkaart die duidt op jaloezie en er de pest over in hebben dat jouw situatie minder goed is dan van anderen om je heen. Vaak is dit niet bewust, maar het heeft wel effect op je energieniveau en dat heeft weer effect op wat je naar je toe trekt. Dus het kan handig zijn om hier echt naar te kijken en je gedachten te richten op alles wat wel goed is in je leven. Het kan helpen om een lijst te maken van alles waar je dankbaar voor bent. En je kunt daarop alles zetten. Dus ik ben dankbaar dat ik kan lopen, dat ik kan praten, dat ik zo'n heerlijk broodje had voor lunch. Ik ben dankbaar voor het warme water dat uit mijn douche komt. Wanneer je gevoel van jaloezie heel diep zit en je denkt dat het mogelijk is dat 'ongeluk' in de familie zit, dan kan een familieopstelling een goede manier zijn om ernaar te kijken. Ook regressietherapie kan je helpen zicht te krijgen op het onderliggende probleem.

Zwaarden Zes duidt op elders je geluk zoeken. Dit kan een moedige stap zijn. Maar ga wel even voor jezelf na of het niet jezelf voor de gek houden is omdat je denkt dat het gras bij de burens groener is.

Een ander voorbeeld van een grote stap is bijvoorbeeld om je in te schrijven bij een online dating site of iets dergelijks. Na een tijd alleen te zijn geweest, is het hoe dan ook een grote stap om weer actief op zoek te gaan naar een relatie.

Zwaarden Zeven duidt op conflicten uit de weg gaan en eventueel je kop in het zand steken en zaken niet onder ogen willen zien. Het is ook mogelijk dat je niet eerlijk bent tegenover jezelf en steeds over je grenzen gaat of laat gaan.

Voor de liefde kan die houding uiteindelijk leiden tot onvrede over de relatie. Maar eigenlijk ben je dus zelf het probleem. In een volgende relatie zul je er weer tegenaan lopen dat je je kop in het zand steekt en over je grenzen laat gaan.

Deze kaart kan ook duiden op een stiekeme relatie en je partner bedriegen. Ook voor zakelijke relaties kan deze kaart erop duiden dat er bedrog in het spel is.

Zwaarden Acht duidt op vastzitten in een gedachtegang waardoor je niet verder komt. Het kan zijn dat je vastzit aan een overtuiging. Omdat het nu eenmaal zo is met beperkende overtuigingen dat we ze zelf moeilijk herkennen, kan het nuttig zijn om met iemand te praten over de situatie waarin je je bevindt, want misschien ziet de ander wel hoe je eruit kunt komen.

En wat heeft dat te maken met relaties? We hebben tal van overtuigingen, ook over relaties. Stel dat je de tarot raadpleegt omdat je niet tevreden bent over je relatie, en bijvoorbeeld vindt dat je partner niet genoeg aandacht voor je heeft. Dan is het mogelijk dat dit helemaal niet waar is. Wanneer een gedachte stress geeft, kun je die heel goed onderzoeken met The Work van Byron Katie.

Als je denkt dat er voor jou geen relatie is weggelegd is dat ook een overtuiging waar je The Work op zou kunnen doen, want natuurlijk is het voor jou ook mogelijk om een relatie te krijgen. En denk dan niet: ja, met second best. Nee, een echte mooie relatie is voor iedereen mogelijk, maar het is wel van belang dat je daarin gaat geloven en het gaat voelen.

Zwaarden Negen duidt erop dat er licht is aan het eind van de tunnel. De kaart laat iemand zien die wakker wordt uit een nachtmerrie. Dit duidt op het einde van een moeilijke periode.

Als mensen vragen naar een nieuwe liefde, kan deze kaart erop duiden dat de tijd van alleen zijn bijna voorbij is. Als een bestaande relatie moeizaam is, dan kan dit erop duiden dat de moeilijkheden bijna ten einde zijn.

Een andere mogelijkheid is dat iemand inziet hoe hij zelf bijdraagt aan zijn huidige moeilijkheden op liefdesgebied en daardoor verandert, wat weer leidt tot andere resultaten.

Zwaarden Tien duidt erop dat je gedachten de oorzaak zijn van je lijden. Verander je gedachten en je verandert je realiteit. Of 'stil' je gedachten, maak rust in je hoofd, door bijvoorbeeld meditatie. Deze kaart duidt erop dat je zelf je moeilijke omstandigheden kunt veranderen, door je denken te veranderen. Het is zaak om zelf je leven aan te pakken en niet op anderen te wachten of je moeilijkheden toe te schrijven aan anderen. Het kan best waar

zijn dat anderen schuldig zijn, maar je moet zelf in de benen komen om je situatie te veranderen.

Zwaarden Schildknaap duidt op een angstige jongeman die overal gevaar ziet. Dit kost enorm veel energie. Breng jezelf naar het heden en kijk of dat gevaar nu ook werkelijk aanwezig is. Zo niet, richt je dan op het positieve dat zou kunnen gebeuren in plaats van op het negatieve dat zou kunnen gebeuren. Allebei is mogelijk, maar door je te richten op positieve mogelijkheden, vergroot je de kans op het goede. Ook voor liefdesrelaties gaat dit op. Vraag je je steeds af, of hij je bijvoorbeeld zal bedriegen, dan verpest die houding, je relatie in het nu, en zeer beslist op de lange termijn.

Zwaarden Ridder is het type dat nogal hard van stapel loopt. Soms ontbreekt het aan een goed plan of goede voorbereiding, waardoor hij halverwege in de moeilijkheden komt. Je wilt je ergens (een relatie bijv.) helemaal instorten. Liever vandaag dan morgen. Wachten valt je zwaar. Het is belangrijk om goed naar de positie en andere kaarten te kijken om de juiste betekenis van deze kaart te geven voor de gestelde vraag. Het is namelijk goed mogelijk dat deze kaart het advies geeft: ga ervoor! Maar het is net zo goed mogelijk dat deze kaart ervoor waarschuwt juist niet te hard van stapel te lopen. Veel vrouwen hebben nogal de neiging om zichzelf al voor het altaar te zien, terwijl hun partner daar nog lang niet aan toe is. Dit kan averechts werken.

Zwaarden Koningin wordt gezien als een scherpzinnige dame. Ze heeft een goed verstand en weet verstandige beslissingen te nemen. Ze kan anderen goed raad geven. Soms komt ze hard over, maar ze vindt dat nodig want zoals ze zelf zegt: Zachte heelmeeester, maken stinkende wonden. Deze kaart kan duiden op iemand die alleen is door scheiding of het overlijden van een partner. Het is ook mogelijk dat de persoon waarvoor deze kaart getrokken wordt, graag alleen is en graag zijn eigen gang gaat. Tevens is het mogelijk dat deze persoon zich alleen voelt en moeilijk aansluiting kan vinden omdat hij op een of andere manier op 'eenzame hoogte' staat. Het is ook mogelijk dat je wensen voor een relatie dusdanig 'apart' of onrealistisch zijn dat het moeilijk is om een gelijkgestemde ziel te vinden.

Zwaarden Koning duidt op een persoon met een goed verstand en scherpe inzichten. Met Zwaarden Koning worden vaak gezagsdragers aangeduid zoals mensen die hoge functies binnen de politie bekleden of andere autoriteiten zoals artsen, chirurgen, juristen. De Zwaarden Koning belichaamt het principe dat het denken aan manifestatie voorafgaat. Dus als je denkt dat het toch niks gaat worden met de liefde, dan wordt het ook niks. Denk je positief over je kansen in de liefde, dan zul je zeker een mooie relatie manifesteren.

Hierbij wil ik nog wel opmerken dat positief denken en positief zijn, niet hetzelfde is. Je kunt denken dat je positief denkt en toch een negatieve basisgedachte koesteren. Je kunt hier inzicht in krijgen met de [Fundamentele Keuze Tarotlegging](https://tarotstapvoorstap.nl).